

ACTIVITEITEN

WAT DOET DE OUDERRAAD?

De ouderraad is een verzameling ouders die zich ten doel stelt om door het schooljaar heen allerlei activiteiten te organiseren voor de kinderen van onze school.

- **Schoolkalender**

Als eerste activiteit zorgt de ouderraad voor de kalender die elk jaar weer met de grootste zorg wordt vorm gegeven. Goed gebruikt, zorgt deze ervoor dat we op een juiste wijze door het schooljaar lopen, zónder verrassingen over vrije dagen e.d.

- **Schoolbeginfeest**

We gaan verder met het “Schoolbeginfeest” dat elk jaar weer een hoop mensen aantrekt door de traditionele speurtocht die er aan verbonden is. Een feest voor jong en oud!

- **Werelddierendag**

Dan volgt de “dierendag”, elk jaar weer op een andere manier georganiseerd, buiten of binnen de school, altijd verrassend en leuk!

- **St. Maarten**

St. Maarten trekt begin november door de straten van Bleijerheide. Vanuit de school wordt er vertrokken en onderweg wordt er een heus St. Maartensspel ten beste gegeven. De kinderen, met lampionnen, begeleiden St. Maarten op zijn paard en na afloop is er op school warme chocolademelk. Met het eerder verkregen bonnetje krijgen de kinderen dan een “Wegkeman”.

- **Schoolfotograaf**

In het najaar komt de schoolfotograaf langs om de klas met een groepsfoto en de kinderen individueel op de gevoelige plaat vast te leggen. Iedere keer weer een enorme planning om iedereen- al dan niet met broertjes en/of zusjes- aan de beurt te laten komen binnen het tijdsbestek van een schooldag.

- **Sinterklaas**

Begin december...dán doet Sinterklaas zijn intrede. Samen met zijn pieten bezoekt hij onze school en de kinderen worden verwend met een traktatie en een klein cadeautje. Vooral voor de allerkleinsten is dit natuurlijk schitterend. De ouderraad helpt de Sint en zijn pieten om alles zo leuk en zo gezellig mogelijk te maken.

- **Kerstviering**

Eind december is de Kerstviering een mooie afsluiting vóór de kerstvakantie. De ouderraad zorgt wederom voor een gezellig kerstsfeertje.

- **Carnaval**

Ná Nieuwjaar wordt het helemaal te gek...

Carnaval breekt los en wij mogen natuurlijk niet in de kinderoptocht ontbreken. Elk jaar weer worden er prachtige kostuums gemaakt en lopen we met een behoorlijk aantal mensen mee.

Het is telkens een hele opgave om alles tot in de puntjes te verzorgen.

“Vele handen maken licht werk”, dát geldt vooral voor deze activiteit!

- **Pasen**

“Noa de Vasteloavend kunt d'r Oeësterhaas...”

En dan gaan de kleintjes paaseieren zoeken die “de haas”verstopt heeft.

Ook dit is ieder jaar weer superleuk om te doen, de kleuters vinden het reuze interessant.

En ook de haas kan dit niet alleen...

- **E.H. Communie**

In Mei doen de kinderen van groep 4 hun eerste H. Communie.

Dit kerkelijk feest heeft eveneens onze onverdeelde aandacht. De

communicantjes gaan een grootse dag tegemoet die 's morgens met een plechtige – tot in de puntjes verzorgde – H. mis begint.

Na lang oefenen op school en in de kerk gaat het dan echt gebeuren.

- **Schoolpleinfeest**

Het Pleinfeest....Een nog niet zo lang bestaande activiteit die de traditionele kerstmarkt heeft vervangen.

Spelletjes, een snuffelmarkt, de talentenjacht, een barbecue, gezellige muziek, optredens van artiesten en nog veel meer. Het eerste grandioze feest was in 2007. Ook dit schooljaar is dit festijn op de activiteitenkalender te vinden.

- **Schoolreis**

De schoolreis...De hele school trekt er op uit.

Vol verwachting stappen de kinderen 's morgens in de bus om een avontuurlijke dag tegemoet te gaan.

Toverland, Kinderstad, Valkenier, Efteling, noem maar op, het is telkens weer opnieuw een grootse gebeurtenis die menig kinderhart sneller doet kloppen.

Een heel “legertje” mensen is die dag op de been om het de kinderen naar de zin te maken, om alles in goede banen te leiden én om ervoor te zorgen dat de kinderen weer veilig thuis komen.

- **Sport- en speldag**

Dan is er nog de Sportdag, een jaarlijks terugkerend evenement tenminste áls er genoeg mensen zijn, die mee willen helpen.

Om en om zijn bovenbouw en kleuters aan de beurt om hun sportieve kant te laten zien.

Ook deze activiteit vergt een enorme voorbereiding!

- **Schoolverlatersavond**

Als afsluiting van het schooljaar wordt de schoolverlatersavond georganiseerd. De leerlingen van groep 8 hebben hun basisschooltijd er op zitten en gaan naar het voortgezet onderwijs. Er wordt op een feestelijke manier afscheid van hen genomen.

Bovenstaande activiteiten worden door de Ouderraad in samenwerking met het Team en met vele ouders van buiten de O.R. georganiseerd. Het hele jaar door wordt er middels vergaderingen op toe gezien dat alles zo goed mogelijk verloopt.

De Ouderraad vraagt van de ouders een bijdrage in de kosten van **€ 17,50 per kind**. Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden, maar hopen wél op uw medewerking in dezen.

De ouders ontvangen t.z.t. een acceptgiro om de ouderbijdrage te voldoen.

Wij hopen dat middels bovenstaande informatie enigszins duidelijk is geworden wat de ouderraad betekent voor uw kind(-eren).